



# SEPTEMBER – OKTOBER

*Onze*  *zijn*  *waard.*  
**Wij dragen zorg voor elkaar en verzorgen elkaar.**

*Onze opvoeding is hartelijk en getuigt van een voorkeurliefde voor de zwaksten.*

*Uit ons opvoedingsproject 'Zusters der christelijke scholen van Vorselaar' - pijler 3*

**Bijbelcitaat** : Lc 10, 25-37 - De Barmhartige Samaritaan: De Samaritaan helpt de gewonde en hulpbehoevende man langs de weg, onvoorwaardelijk.  
Hij zet zijn behoeften aan de kant en plaats hulp bieden helemaal op de voorgrond.

**Kiezen wij, als leerlingen en team van De Kleine Prins, om elkeen die hulpbehoevend is een helpende hand te reiken?  
Zijn wij bereid om onze wensen en plannen hiervoor even aan de kant te schuiven?**



# NOVEMBER - DECEMBER

*Geef jij ook een hand? Zo zijn we samen verbonden.*



*Onze opvoeding haalt kracht uit samenwerking en communicatie.  
Uit ons opvoedingsproject 'Zusters der christelijke scholen van Vorselaar' - pijler 6*

*Bijbelcitaat* : Lc 9, 10-17 - Vijf broden en 2 vissen. Panikeer niet, kijk wat er is, hoe ver je al staat én...samen kan je veel bereiken.

Zien wij, als leerlingen en team van De Kleine Prins, wie we zijn, waar we al staan? Zijn wij bereid om onze handen in elkaar te slaan en samen in verbondenheid zo stap voor stap verder te gaan, ieder op zijn eigen WIJZE manier te laten openbloeien?



# JANUARI - FEBRUARI

## *Heb jij ook vleugels van handen?*

*Onze opvoeding is de totale persoonsvorming van jonge kinderen.*

*Uit ons opvoedingsproject 'Zusters der christelijke scholen van Vorselaar' - pijler 1 en 2*



**Bijbelcitaat** : Lc 19, 1-10 -- 'Jezus ontmoet Zachëus'... Voor Zachëus verandert alles wanneer hij Jezus ontmoet...Hij ontdekt dat, hoewel hij in de ogen van de mensen verloren is, Jezus toch naar hem toekomt.

**Aanvaarden wij, als leerlingen en team van De Kleine Prins, dat iedereen uniek is?  
Tillen wij hen die aan de kant staan op door hen een liefdevolle hand te geven?  
Bezorgen we elkaar vleugels door onze vriendschap?**